

Hej Fiahemmet!

Katten Ylva (numera Saga) och katten Tora (numera Sussi) har det bra! De var inne katter båda två till för cirka två veckor sedan, då kände sig Saga plötsligt mogen att gå ut. Hon hade dessförinnan inte närmat sig ytterdörren eller sagt något om att hon ville ut, men plötsligt blev hon intresserad.

Första dagen jag släppte ut henne för hon iväg och ville undersöka allt och jag blev rädd och fångade in henne igen och sa: "Vi tar resten imorgon". Jag höll mitt löfte och nästa dag gick vi först ut tillsammans. Hon strosade runt och kollade allt och efter en stund gick jag in och hoppades att hon skulle komma tillbaka. Hon kom så duktigt när jag ropade på henne, inget problem alls.

Samma eftermiddag ville hon ta ännu en sväng och då fick hon gå ut helt på egen tass, och inget problem hon kommer tillbaka! Oh, så skönt! Vi har en bräda som går upp mot köksfönstret med en sittplats alldeles utanför, och det snappade hon direkt och förstår att där kan man sitta när man vill in om inte matte öppnar dörren. Numera går hon oftast ut en kort sväng på morgonen och så en sväng på kvällen.

Sussi är däremot mycket mer försiktig och har hittills föredragit att ha en egen våning med rum och sovplatser. Det är öppet mellan våningarna så de kan springa fritt upp och ner som de vill, men hon känner sig lite osäker, främst mot Saga, så hon föredrar att vi, Saga och jag, är på nedre våningen och hon själv en trappa upp.

Nu har vi socialtränat lite mer intensivt. På kvällarna när jag kommer hem och serverar kokt fisk som de båda gillar, bär jag ner henne till köket så får de äta tillsammans. Det går jättebra, de sneglar lite då och då på varandra men bråkar inte utan bara äter. Men hittills har hon så fort hon ätit klart smugit upp igen. Men igår som först dröjde hon sig kvar i köket och gick runt på en liten inspektionsrunda innan hon stack upp.

Under natten som gick blev det dessutom helt ombytta roller, då sov Saga och jag på övervåningen. Sussi var också på övervåningen fast i ett annat rum när vi somnade. När vi vaknade kom Sussi springande uppför trappan så då hade hon alltså varit nere på egen tass och det var positivt!

Sakta, sakta, ska vi nog få bort osäkerheten. Än så länge har Sussi fått ha en låda i sitt rum, vi har provat olika varianter, men med lådan på rummet blev det som hon ville ha det och då händer inga olyckor. Jag har fler toalådor på nedervåningen i badrummet som Saga använder så duktigt.

Båda är mycket keliga och leker friskt med sina leksaker. Saga är väldigt tillgiven och vill gärna vara nära och sova. Tanken är ju att båda ska bli utekatter om de vill. Sussi får helt bestämma hur hon vill ha det. Kanske blir hon inne katt hela tiden, det vet man inte, och då är hon väl nöjd med det livet. Saga är snäll mot henne, så det är bara av egen rädsla och osäkerhet som Sussi fortfarande tycker det är lite läskigt, men Saga verkar vara med på mina "invänjningsnoter" när vi tränar dem.

Så har vi det just nu, en månad efter ankomsten från Fiahemmet!

Hälsningar Saga, Sussi och Margareta