

Hej, hej!

Nu har Kotten och Keso varit hos vår familj i en vecka. Efter hårda förhandlingar har de fått nya namn och kallas nu Mio och Leia.

Första dagarna fick de hållas i ett eget rum med egen låda och matskål. De var rätt blyga och gömde sig under säng och fåtölj medan vi i familjen turades om att sitta där och småprata lite lugnt emellanåt. Det tog ett par dagar men sen kunde de inte låta bli att kika fram och mutas med lite smågott.

Ett par dagar senare började de utforska övervåningen på huset och hoppsan det bodde visst en katt här redan - Aska. Aska har mest ägnat tiden åt att ignorera dem men emellanåt väst lite och berättat att de ska hålla sig på plats. Först tyckte kattungarna att hon var lite läskig, men när hon faktiskt aldrig gjorde annat än väste så började de leka runtomkring henne och har kommit allt närmare och närmare. Igår fick hon en puss av Mio för första gången och blev nog lite perplex för hon glömde att hon skulle väsa och sura... Idag har Leia och Aska ätit bredvid varandra och till och med lekt lite.

Mio har blivit superkelig och igår kväll låg han på mattes mage och blev kliad en lång stund. Leia är allt mindre rädd, äter ur handen men vill inte bli klappad. Rör sig dock helt orädd i huset och är runtomkring oss mest hela tiden. Nätterna ägnar de åt att springa runt i hela huset så det dundrar. Ett par blomkrukor har gått åt men sånt får man räkna med.

Häromdagen kom veterinären hem till oss så nu är de vaccinerade som utlovat!

De äter med god aptit, går på lådan utan problem och det hela känns som ett problemfritt kattägande så långt. Aska och Mio kommer nog med tiden göra upp om ledarskapet. Hon är lite mer avvaktande mot honom, kanske för att han är kille? Är inte orolig det minsta för hon är inte dum mot honom, bara snäsig.

Sänder med ett par bilder. Mio är dock hopplös att fånga på bild... alldeles för snabb. :D

Tack för att vi fick ta hand om dessa två fantastiska missar. Vi är alla i familjen superglada!

Hälsningar

Fam Johansson



