

Hej!

Vad trevligt att ni följer upp hur katterna har det! Här är det full rulle. Katterna är omdöpta och heter numera Gizmo och Silvia. Som ni ser på bilderna trivs dom bra med varandra och den tryggheten det innebär. Under de senaste veckorna har de dock blivit lite mer självständiga och sover på lite olika platser i huset. Silvia tillbringar stora delar av natten hos Marcus, 10 år. Han sover i överslafen på en våningssäng och där klättrar hon upp med lätthet via stegen under natten! Gizmo vet vi inte riktigt var han tillbringar nätterna, troligen hos syrran men hans grej är att dyka upp som gubben i lådan när väckarklockan ringer. Då är han kelsjuk och spinner som en hel bilmotor!

Båda katterna är innekatter men när våren kommer och dom har växt till sej och vädret är bättre ska chansen ges att gå ut. Vi bor på landet och har höns så det blir en bekantskap att se fram emot! Det blir en del långa dagar ensamma då vi jobbar och barnen går i skolan men jag jobbar en del kvällar och då blir det bara ett par timmar innan barnen kommer hem! Då möts vi i dörren av gosekissarna när vi kommer hem!

Gizmo håller på att växa ifrån Silvia, båda äter samma mat och det är fri tillgång på torrfoder och vatten. Burkmat har vi bara provat pytteportioner vid några tillfällen. Toan har de skött exemplariskt sen dag ett. Även om jag nog måste säga att Gizmo ibland gräver med lite för stor frenesi, sand på hela golvet! Det stående skämtet här är att nu ska Gizmo gräva sej till Kina igen.

Allting ska utforskas men de har inte tillgång till alla rum när vi inte är hemma, och i källaren är de bara i när vi har ärenden dit, men då är det bråttom så man inte missar något! Köbildning vid dörren. Vi har tränat lite på att ha halsband men det går sådär! Katterna är mycket duktiga på att få av sej dom, för att inte tala om att gömma dom!

Vi är så glada för våra katter och dom är familjemedlemmar direkt!

Mvh AnnaKarin, Stefan, Amanda, Marcus, Silvia och Gizmo



