

Hej Kerstin!

Simba har funnit sig väl till rätta hos oss. Han sover hos både mig, min man och våra tre barn på nätterna. Antingen sover Simba hos en av oss en hel natt eller så springer han till oss alla under natten.

När vi kom hem med Simba så undersökte han vårt stora hus först, han har nog vid det här laget mer koll på våra vrår och hörn än vi har själva. Han går på toa och sköter sig exemplariskt med allt förutom att han vill smaka på det mesta. Dag tre hos oss hoppade han upp i knät på vår mellandotter och stal skinkan på hennes smörgås, andra veckan så kom han underfund med hur han kunde öppna skåpet under diskbänken för att se om det fanns något gott i soppåsen speciellt på nätterna.

Vi har fått lära oss att stänga och låsa vissa utrymmen då han är väldigt busig. Den lugna Simba som vi hämtade har blivit en lite busig tonåring. Busen är inte allvarliga utan mest kul tycker vi då vi får oss ett gott skratt lite då och då.

Han älskar tonfisk i vatten, kokt skinka, gröna linser, kidneybönor och majs. Han får en liten bit tonfisk när vi kommer hem efter en arbetsdag och jag har lärt honom att när jag visslar är det dags för mat, tänkte att det vore en bra ide sen när vi ska introducera honom för utemiljön. Vi bor på landet så han har många åkerfält och hagar att utforska sen i sommar.

På dagarna så ligger han i en lite ljusblå säng mitt i vår hörnsoffa, där ser han ut i hallen, hela grovköket och bägge entréerna, vilket ger honom den överblick jag antar att han vill ha.

Vi ville ju ha en ung katt då vi även har en dvärgkanin som husdjur. Och för Simba är ju Tuss, vår lilla kanintjej väldigt spännande, jag försöker fostra Simba till att vara kompis med Tuss, inte använda klorna och nu så är dom lösa tillsammans under några timmar varje dag. Dom springer runt hela bottenvåningen tillsammans, Simba tvättar Tuss i ansiktet lite då och då men Tuss ignorerar för det mesta Simbas närmanden då hon inte är intresserad av honom alls.

På det stora hela har vi fått en lekfull, nyfiken katt som vet vad han vill. Han är väldigt kelsjuk men bara på hans egna villkor. Han vet vad nej betyder även om han försöker olika saker varje dag som tex att vara på köksbodet när vi äter fast han vet att han inte får. Han har fått bada en gång och det var inte kul. Jag har klippt klorna på honom för att träna i att jag gör saker som innebär att jag måste hålla fast honom en lite stund. Han tycker inte om det men han protesterar inte så mycket heller.

Simba är en pratglad katt, han patar när vi kommer hem, när det är dags att gå och sova och när jag glömt ge honom färkst vatten (brukar byta minst två gånger per dag), han dricker då gärna upp vattnet ur mitt glas istället.

Ett tag funderade vi på ett namnbyte men Simba hänger kvar och får så göra. Den 3/4 har jag beställt tid på Smådjurskliniken för kastrering och chipning.

Jag har tyvärr inte kunnat komma förbi med transportburen än, men den ligger i min bil och så fort jag har vägarna förbi så kommer den att komma tillbaka. Ursäkta dröjsmålet med den.

Med vänliga hälsningar
Janice