

En liten hälsning från Saga.

Ojoj så mycket som har hänt sedan vi hördes av senast. Det har varit fullt upp nästan hela tiden sen jag lämnade FIA-hemmet.

Jag började livet på egna ben med att flytta till en mysig liten etta i Linköping. Till att börja med var det rätt jobbigt allt sammans. Jag saknade mamma, syskonen och kompisarna, men bara efter ett par dagar började jag lära känna de båda människorna jag flyttat ihop med lite bättre och upptäckte att de faktiskt var helt okej.

Livet där var helt okej jag fick mat när jag var hungrig, lek när jag var busig och kel när jag var kurrig. Ändå var jag inte helt nöjd, jag ville ha något mer. Det dröjde inte länge innan det stod klart vad som fattades mig. Efter att ha bott där bara en dryg månad så var flyttlasset åter igen packat och det bar av till ett nytt ställe.



Givetvis var inte jag delaktig i själva flytten, inte ska väl en sån liten sötnos som jag behöva bry sig om något sådant inte. Jag förklarade helt enkelt för husse och matte hur jag ville ha det så de kunde fixa det åt mig.

Själv reste jag bort under flyttveckan och bodde förstklassigt hemma hos mattes föräldrar. Där lärde jag känna Trolle som blivit min bästa kattvän sedan jag lämnade FIA-hemmet. Hon morrar lite åt mig ibland men för det mesta är hon snäll och det bästa av allt hon lär mig så mycket nya roliga saker. Ni kanske känner henne förresten? Hon bodde också på FIA-hemmet när hon var ung, fast det var länge sedan nu, närmare nio år sedan tror jag.

Om jag hade det bra där jag bodde innan så är det ingenting emot hur jag har det nu. Sedan två veckor tillbaka har jag bott i den nya stora lägenheten. Jag har massvis med plats att fara omkring och leka på med allt möjligt jag får tag på. Jag försöker sköta mig så gott jag kan men med så mycket nya regler att hålla ordning på är det svårt att hålla alla i minnet på en gång. Allra helst sviker minnet gärna en aning när det står något smaskigt framme. Jag har även märkt att husse och matte inte tycks uppskatta när jag lånar deras kryddmått eller något annat lika roligt för lite nattlig lek, märkligt!?



Nej nu har jag inte ro att sitta still och skriva längre. Det är hög tid för lite mera bus. Ni får hälsa till alla där. Säg att jag saknar dem, önska dem lycka och framgång här i livet och säg dem att jag har fått det riktigt bra så de behöver inte oroa sig för mig.

Kurr och spinn
Saga