

Hej alla på Fiahemmet!

Här kommer en liten lägesrapport om hur det går för lilla Picasso som vi hämtade hem för några veckor sedan. (Picasso är numera omdöpt till Sigge, vilket vi tyckte var som klippt och skuret.)

Efter en traumatisk bilresa från Fiahemmet (Sigge kräktes, bajsade på sig, jamade och var allmänt ynkelig) så morskade han snabbt upp sig och inspekterade sina nya domäner. Fullständigt orädd för våran katt Brasse klev han ut från badrummet, gick rakt fram till matskålen, åt och drack, gick in på toalådan och rafsade runt lite, och sen var det inte mer med det.

Första tiden sov Sigge under en soffa på en filt som vi lade dit, och han var lite försiktig, men nu har han verkligen börjat blomstra. Kelig har han varit från första stund, en spinnande knäkatt som gärna vill ligga i sängen. Nu har han börjat ta för sig lite mer, håller sig framme på dagarna och vill leka (han gillar att jaga snören och pingisbollar), han tycker väldigt mycket om att sitta i fönstren och titta ut. Han går på lådan som han ska, äter som en häst, vässar klorna på rätt ställen och är kelig fast med integritet. Det har gått väldigt bra allting, och vi är väldigt väldigt fästa vid honom. Vi har inte försökt stressa fram något, utan han har fått sova när han har velat och när han vill kela så tar vi emot honom med öppna armar.

Det funkar bra med den andra katten också, de är inte direkt bästisar (än) men avskyr inte varandra heller och är uppenbart nyfikna på varandra. Lite knorr i början hör till, och det är inga allvarigare slagsmål utan mest lite styrkemätningar. Vi tror att de med tiden kommer att tycka bra om varandra.

Så allt går bara bra för lilla Sigge, vi räknar med att få ha honom hos oss många år.

Med vänlig hälsning
Jessica