

Hej!

Här kommer en rapport från mitt nya hem.

Jag blev hämtad av Matilda, som jobbar onsdagar på Fia-hemmet.

Hon hade sett ut mig direkt jag kom dit, tror jag.

Så jag blev inte kvar där så länge.

Den 19e december fick jag komma "hem".

Nu bor jag i en stor familj, två vuxna människor, två halvvuxna, (17 o 18 människoår) också min matte Matilda 12 år.

Jag har två storebröder också, (som min matte) kan man säga, i huset finns två bröder Simba o Sixten 7 år i sommar.

De tyckte nog jag var lite jobbig i början som ville leka med dem, ibland försöker jag det fortfarande.

Faktiskt tror jag att jag får igång Simba ibland, han skulle behöva röra på sig mer, och Sixten med, de är lite mulliga om man säger.

Jag har ännu inte gått ut, men det går bra med lådan inne.

Jag har sett att "brorsorna" försvinner in genom ett hål i altandörren, men man vet ju inte var man hamnar om man går in där!!!

Vad det beträffar mina sysslor här, förutom att få igång slöfckarna, så tar jag hand om människornas hår.

Pappan i familjen får sitt polerat på morgonen i samband med läsningen av morgontidningen,

då ligger jag i nacken på honom och fixar till den sista touchen.

Min sekreterare bifogar några bilder.

En är på mig och mina "brorsor" när vi festar på tonfisk, som ni ser samsas vi bra.

Julen förlöpte bra, jag lät granen stå, men när Tomten besökte oss blev jag så nyfiken på säcken att, när den var tom så kröp jag in i den och hade väl hamnat i Lappland om inte Matilda räddat mig.

Se bifogad bild.

För det mesta är jag med någon av människorna i familjen, men ibland vill jag vara ifred och då går jag till min låda där jag ligger på en skön filt och sällskapar med några av mina leksaker.

Mjau från Fammie!

*Vid tangenterna Helene o Matilda*



