

Hej!

Jag är sedan en dryg månad tillbaka ägare till Isidor. Han fick behålla sitt namn från Fiahemmet helt enkelt eftersom att det passade honom så bra =)

Isidor har nu börjat få tillbaka sin päls även om den fortfarande är rätt kort och lite glesare på vissa ställen. Han är vansinnigt snygg med sin nattsvarta långa päls, vita haka och tassar och gröna ögon. Han är en mycket intelligent katt med bestämda åsikter och humör, samtidigt som han är lyhörd för vad matte tolererar. Han var lite "nafsigt" i början, men efter att jag sagt åt honom ett par gånger slutade han med det, även om han inte kan låta bli att ge lite kärleksbett när det är riktigt skönt gos.



Vad gäller låda och allt praktiskt har han varit fantastiskt väluppfostrad. Han är mycket noga med att gå på låda, en gång när jag kom hem sent från jobbet var han ovanligt gnällig och rastlös, jag förstod inte vad det var och undrade om han gjort illa sig. Men så såg jag att badrumsdörren var tillskjuten, och så fort jag öppnade den for han in som en blixtnö och kastade sig in i lådan. Han hade förmodligen gått och hållt sig länge, stackaren.

I början klöste han endast på mattes gamla fula hallmatta och nu har han fått ett eget klösträd som han går loss på. Inga problem med möbler, med andra ord. Favoritleksaken är ett stackars halmsnöre som misshandlas friskt så fort tillfälle ges, men även tygråttor och papperstussar i snöre går hem.

Vi pratar mycket med varandra, han brukar komma och "berätta" för mig

när han ser andra katter utanför fönstret, och förstås tala om när han är hungrig eller vill kela. jag brukar ropa på honom när jag sitter i soffan och då kommer han springande, jamar och hoppar upp i knäet. Han sover oftast i min säng, helst i mitten med mig inskuffad i ena hörnet. Han har ingen som helst känsla för att han kanske ligger i vägen eller så utan vill man att han ska flytta på sig får man i princip lyfta undan honom. Å andra sidan störs han inte alls av att man rör sig i sängen och accepterar att man flyttar runt på honom. Jag brukar kalla honom för min "mat och gosklocka" eftersom att han väcker mig på morgnarna när han är hungrig genom att trampa runt, buffa på mig och spinna högt. Sämre sätt att vakna på finns det definitivt =)

Jag har börjat borsta honom och det går bra, i alla fall en stund. Sedan brukar han bli busig och leka med borsten. Svansen gillar han inta att bli borstad på, men det går ibland med lite övertalning. Dammsugaren är däremot knepigare. Han avskyr verkligen den och springer jamande och gömmer sig så fort den kommer fram. Men så länge jag dammsuger ett rum i taget med dörren stängd verkar han klara sig från att bli alltför rädd.

Isidor och jag är faktiskt som gjorda för varandra. Han kommer också mycket bra överens med min kattkära pojkvän, vi brukar ligga och gosa i sängen alla tre. Han är kanske ingen nybörjarkatt eftersom att han kan bli lite rädd för vissa saker och vara lite hårdhänt ibland, men han lär sig fort och jag har alltid gillat katter med mycket åsikter. Han är också väldigt busig och kelig och vill gärna ligga i fotändan när jag ser på tv eller läser. Jag är SÅ glad att jag hittade en så fantastisk katt!

Med vänliga hälsningar

Lina