

Hej på er alla, både två- och fyrbenta!

Onsdagen före midsommar hämtade jag hem Henrietta. Jag gick många varv bland burarna innan jag kunde bestämma mig. Jag hade ju bestämt mig för en äldre katt och hon var ju bara två år. Men vilket lyckträff det blev!! Hon pep bara lite i bilen på vägen hem men tystnade efter några kilometer.

Sedan blev det ju spännande när vi kom hem och hon skulle träffa Titz, dvärgschnauzern. Inget morr, inget fräs, hon var tydligen hundvan!! BINGO! Efter ett par kontrollvarv i lägenheten gick hon och vilade sig under sängen en ½-timme, sedan var hon redo att umgås. Från första natten har hon delat säng med mig och hunden, hon blev en familjemedlem från första ögonblicket.

Hon äter med god aptit både torrfoder och burkmat. Men kattgodis tackar hon nej till. Jag har provat 4 olika sorter men icke sa nicke. Det får Titz eller "pälspojarna" från Tullinge äta upp. Skivad kokt skinka, pepparsalami, grillad fläskkarré och fruktjoghurt går däremot bra. Hon nonchalerar även alla inköpta leksaker, snörända kan däremot roa en kort stund.

Efter en vecka tyckte jag att det var dags att prova att ta på henne en sele så att hon skulle kunna vara ute på vår lilla gräsplätt. Jag förväntade mig "dödsrullning a la krokodil" men nej. Lugnt och stilla lät hon mig ta på den och sedan fick hon gå ut och äta riktigt gräs i st f palmen. Nu är hon ute en stund varje dag men tycker faktiskt att det är i varmaste laget och går självmant in efter en timme. Hittills har det alltså gått över förväntan, jag tror ju knappt att det är sant!

Hon har också fått se igelkottar slåss, i går kväll. Jag har brukat mata dom, men nu är det slut med det. Dom kan visst ha

salmonella och det vill jag inte att Henrietta ska få. Sommartid bör dom kunna fixa sig mat själv(hoppas jag).

Henrietta är ju ett mkt vackert namn men lite jobbigt att säga, så hon heter numera Stella. Som ni förstår tycker jag ju att hon är katternas STAR.

En prövning återstår för henne och det är när "pälspojarna" Morgan och Klös ska vara hos oss en vecka i slutet på juli. Då kan det nog bli både fräs och morr. Hon är ganska morsk när grannens katt vill hälsa på, men som tur är har nätdörren stoppat en riktig konfrontation. Men det fixar sig nog, hon är snäll och pojarna är snälla. Jag litar på Stella!!

Hoppas att de andra katterna snart får egna hem, dom var ju fina allihop. Fast ingen så fin som Henrietta/Stella förstås!

Ha en riktigt skön sommar alla ni som jobbar men katterna, ni gör ett toppenjobb!!

Hälsningar fr. Stella, Titz och Eva