

Hej alla på Fiahemmet!

Jag är så glad i mitt nya hem med både matte, husse och lill-matte. Men bäst av allt är storasyster Tiger Maja 6år.

Hon och jag är bästisar och hon brukar ta hand om mig som är liten (enligt henne ja) och vi sover tillsammans i mattes och husses säng. Första dagen hemma var spännande det fanns så mycket att lukta på och undersöka, jag började i kontoret där jag bodde första dagen. Jag tyckte att alla människor var jättesnälla och dom fick till och med klappa min mage direkt, och som jag spann!

Sen nästa dag fick jag bekanta mig med min nya storasyster, hon var jätterädd för mig i början och trodde att jag var en elak katt som skulle ta över i hennes hem. Men genom mitt snälla sätt och genom att peta iväg olika leksaker åt hennes håll så började hon snart inse att den där nya lilla katten är nog snäll. Nu mera har jag även blivit tvåspråkig och lär mig förstå finska, mitt nya finska namn är Juuso ,uttalas visst Jooså. Jag är fortfarande lite lös i magen och får ett kosttillskott med mjölksyrebakterier som ska vara bra för magen. Det smakar gott, eller allt smakar gott om jag ska vara ärlig. Husse och matte får vara noga så att jag inte råkar komma över några smulor eller en smutsig tallrik, för då rengör jag den fort! Jag har börjat koppelträna ,det kändes jättekonstigt i början och jag visste inte hur jag skulle röra mig med den, men nu går det bättre. Man kan ju röra sig som man vill ändå :) Jag har även fått en viktig arbetsuppgift, jag får vara personlig tränare åt min storasyster som måste gå ner i vikt, så jag brukar busa och leka ta fatt med henne tills hon blir helt trött, då sover vi en stund. Nu ser jag bara fram emot sommaren då jag har hört att jag ska få vara på ett ställe som heter sommarstugan!

Bild 1 Jag äter mat med god aptit.