

Hej här kommer en hälsning från katten Therese!

Jag "skrek" hela bilresan hem men när jag väl kom ur transportburen fann jag mig oerhört snabbt tillrätta. Jag hittade snart ett par favoritplatser i soffan i vardagsrummet och på trädgårdsdynor uppe på garderoberna i hallen. I början så var jag inte så sugen att gosa så länge, när det var nog så fräste jag ifrån och slog med tassan. Nu gosar jag mer och mer och söker gärna sällskap. Ser familjen på TV så gör jag det också!!

Efter två veckor i Sya skulle jag börja gå ut. Det tillhör inte mina favoritsysslor. Jag får gå lös men går oftast inte längre än till altanen och går jag ut så stannar jag i trädgården. Efter ca 10 minuter så vill jag in igen. Men jag får gå ut och in som jag vill, dock inte på natten.

Jag har nog blivit lite kräsen men får skylla det på familjen jag bor hos. Jag har upptäckt att Sheba mjukmat är godare än torrfoder. Tyvärr så måste jag äta torrfoder också men det får gå.

Som ni förstår så trivs vi väldigt bra med Therese. Från början kändes det lite konstigt med en katt som hette Therese men vi ville inte byta namn och nu är det helt naturligt.

Hon har blivit yngsta sonens favorit. Han får bära henne hur han vill och Therese sover gärna hos honom på nätterna. Hon är exemplarisk när det gäller att gå på låda och sover gott inne hela natten utan minsta pip. Det enda vi märkt att hon inte gillar är att klippa klorna. Vi bifogar några bilder så får ni se hur hon har det i sin nya miljö.

Vi är helt nöjda och skulle inte tveka att rekommendera andra att kontakta Fia hemmet.

Hälsningar

Peter och Helene

Se bild nedan.....

