

Hej!

Här kommer en hälsning från Smaragd och Mozart. De bär numera namnen Lyra Emerald och Caspian. Det har skett en del utveckling hos dem sedan den dag jag tog hem dem. I början var Lyra ganska tuff, nyfiken och ointresserad av både mig och Caspian. Hon visade snabbt vem av de två det var som bestämde och Caspian var den undergivna och försiktiga. Han försökte bli vän med Lyra och följde efter henne till en början, men efter att ha fått några fräsningar och en rak höger, tydde han sig till mig istället. Han verkade otrygg och vilsen och ville helst av allt vara nära mig.

Efter några dagar kunde de vara nära varandra utan att Lyra gjorde något mot honom, men utan att de egentligen umgicks med varandra heller. Efter ytterligare några dagar började Caspian tuffa på sig och började leka med Lyra. I början var leken med viss osäkerhet och allvar, men med tiden blev den allt mer busig och lättsam. Snart började de sova tillsammans och Lyra tog rollen som bestämd storasyster och Caspian rollen som jobbig lillebror. Ju mer säker och tuff Caspian blev, ju mer kelig och social blev Lyra.

Caspian är en riktig livsnjutare som mest av allt tycker om att sova, gärna bredvid där man sitter eller ligger. Han tycker också om allt som har med mat att göra, särskilt lax, och är inte den som anstränger sig i onödan. Det roligaste han vet är att attackera Lyra när hon sover eller att stjäla leksaker från henne, för att sedan själv låta bli att leka med dem. Han går ofta omkring och pratar för sig själv, men svarar även när man pratar med honom. När han kom till mig var han ganska mager och hade en matt, lite gråaktig päls. Nu har han fått upp vikten och både med hjälp av Lyras, min och hans egen pälsvård har pälsen blivit blank, tjock och lysande röd.

Lyra är den lekfullaste katt jag haft att göra med. Hon leker outtröttligt med alla leksaker jag ger henne och lite annat som hon hittar... Hon försvårar gärna leken för sig själv om det blir för enkelt. Hon är nyfiken och är med överallt man går, gärna mitt framför fötterna. Den senaste tiden har hon varit mycket kontaktsökande och spinner när man tittar på henne. Hon är också lättlärd och vet precis vad hon får göra och inte. I början testade hon gärna gränserna, men numera behöver man bara säga till henne en gång och hon lyder. Det bästa hon vet är att leka med allt som dinglar, putta in leksaksmöss under möbler och i springor för att sedan försöka få tag på dem, ligga bland skorna i hallen och krypa in under täcket i sängen.

Båda är väldigt okomplicerade och uppför sig förvånansvärt väl för att vara 6 och 8 månader. Inga missöden eller olyckor. Eller jo. Det var väl när Caspian en period var besatt av öronproppar och lyckades sätta i sig tre stycken innan de kom upp igen... Öronpropparna är numera i säkert förvar.

Jag, Lyra och Caspian hälsar till alla på Fiahemmet!

//Anna Törnelius