

Hej Fiahemmet!

Ville bara berätta lite vad som hänt sen sist, ni var ju så himla snälla och tog hand om mig och min kattsystem när vi var så små, så små. Min nya matte Cecilia kom och hämtade mig när jag var 12 veckor gammal. Det var dagen före julafton minsann så hon döpte snabbt om mig till Nisse. Tyckte nog inte riktigt jag passade att heta Falcon eftersom jag var så liten och försiktig. Jag hade verkligen saknat min mamma och ville gosa och vara nära matte precis hela tiden, fick tom sova bredvid henne under täcket på natten. Min nya storebror Sigge verkade dock väldigt skeptisk mot mig till en början och låg under sängen och surade bara. Jag som ville leka men så fort jag föreslog saken så fräste han åt mig. Han fräste till och med mot matte ibland! Som tur var fattade han till slut att jag inte var så läskig trots allt så nu leker vi och busar varje dag (och natt)! Ibland tvättar han mig också, det är bra det för jag tycker inte riktigt jag hinner med sånt där, det finns ju så mycket spännande att upptäcka i världen.

Min känsliga lilla mage krånglade till en början så matte lät mig prova olika sorters mat. Vissa var inte alls goda och då mjauade jag i mjugg till henne att "det där kan du äta själv!" men med Royal Canins kitten-foder så mår maggen numera prima. Fast när inte matte ser så nallar jag ibland av Siggas goda mat! ☺ I sommar ska jag få komma ut har matte lovat. Sigge säger att det är jätteroligt ute på landet och skryter om hur många möss han har fångat och hur mycket beröm han fått av mormor för det. Jag tror nog jag är minst lika duktig som han!

Mjau på er.
Nisse



