



*Hejsan Elisabeth!*

*Nu har det snart gått ett år sedan jag följde med min nya familj hem till Södertälje. På vägen hämtade vi en ny kompis till mig. Hon heter Mini och är en svart honkatt som var ungefär 13 veckor när vi träffades. Jag var väldigt cool under hela resan hem och pratade med min nya skyddsling som inte var så van vid bilåkning.*

*De första dagarna fick vi vara ifred ganska mycket i ett eget rum och blev goda vänner. Mini trodde nog att jag var hennes nya mamma eller nåt för hon gillade att sova bredvid mig. Jaja, man får ju ta sitt ansvar.*

*I min nya familj finnas det en massa barn och alla verkar gilla mig för jag får en massa god mat och så är det en härlig trädgård utanför, med en massa spännande flygfän att jaga.*

*Under hösten fick jag två nya kompisar till, det var en liten gråvit honkatt från Sorunda som heter Alba och en röd kille från Huddinge som heter Tintin. Fast hans pappa är norsk skogkatt så nuförtiden är han större än jag. Alla småkatterna fyller 1 år i maj och jag blir två år nångång i augusti.*

*Nyss har de andra katterna blivit kastrerade och ska börja hålla mig sällskap ute som inne. Det ska bli kul. Jag har redan ganska många polare i*

*området för här bor flera katter. Vissa kommer och letar efter mig när jag är inomhus. Jag springer ut och in ganska mycket och det tycker min nya familj är ganska lustigt.*

*Jag tycker hundar är ganska spännande så länge de inte skäller, fy då drar jag iväg direkt. Jag är väldigt sällskapssjuk och en gång följde jag efter nästan hela vägen när Rosa skulle lämna barnen på dagis. Men sedan hälsade jag på en hund och sedan var de borta. Då hittade jag inte hem igen utan satt och väntade tills de hittade mig på kvällen- ÅÅÅÅÅ! vad vi var glada att återses Rosa och jag. Hon hörde mitt ynkliga mjauande och stoppade in mig innanför sin varma och sköna jacka och bar mig hela vägen hem. Aldrig mer ska jag springa så långt hemifrån. Hemma är bäst!*

*Mina nya kattsyskon är jättekäppa, och springer runt som galningar på kvällarna. Vi har en takhög klätterpelare och Rosa och hennes man har en himmelssäng med trästockar som sängstolpar, och där klättrar de upp och ner. Vilket liv! Jojo men de har fina klättergener i alla fall.*

*När jag har varit utomhus brukar de allesammans komma fram till mig och lukta och slicka på mig, för att jag doftar så spännande av världen utanför; eller kanske för att jag är en sån cool katt!*

*Hälsningar Abbe (Ambrosius)*

*Det godaste jag vet är min råa äggula som jag får en om dagen. Mmmm! det smakar himmelskt.*

*MER bilder nästa sida.....*

