

Hej Fiahemmet!



Här kommer en liten berättelse om Sima som jag hämtade hem från Fiahemmet i februari i år.

Det var ett förfärligt snöoväder när jag skulle ta mig från Linköping till Norrköping för att besöka Sima. Ja, hon har numera fått lite fler namn, Sofia eller Lill-Missan blir det för det mesta.

Eftersom jag inte hittar så bra i Norrköping åkte jag förstås vilse och precis vid stängningsdags kom jag fram efter att via telefon blivit dirigerad till hemmet. Tack snälla ni för att ni stannade kvar så att jag slapp åka hem i oförrättat ärende.

Då det inte var så mycket att fundera på bestämdes det snabbt att Sima skulle hem till mig. Resan hem var förskräcklig. Det var snödrev på vägen och fullt snöfall hela tiden.

Sofia visade sig vara en riktig utbrytarkatt. Tre gånger tog hon sig ut ur transportväskan och till slut fick hon sitta mellan framsätena.

Där satt hon och underhöll med vänskapliga buffar och jam. Inte det mest trafiksäkraste sättet men det var det enda som fungerade just då.

Dom första dagarna var Sofia lite som en osalig ande. Hon kunde inte riktigt finna ro utan skulle vara överallt. Jag begränsade hennes rörelseyta så att hon fick vistas i endast ett rum. Efter någon vecka hade hon acklimatiserat sig så att hon kunde vara i hela lägenheten utan några större problem.



Den katt vi hade tidigare var en fd. utekatt så hennes låda stod alltid på balkongen. Det gillade inte Sofia riktigt så det blev några markeringar i badrummet innan jag ställde in en låda där. Sedan har det fungerat fint på båda platserna.

Det största problemet jag har är att Sofia gärna vill sitta på fönsterbrädorna. Bortsett

från att saker kan trilla ner så är det inte så bra med tanke på att jag bor på 4:e våningen och det innebär en viss risk även om fönstren har barnspärr.

När det gäller maten så har jag en automatisk foderautomat som ger henne torrmat två gånger om dagen. Alltid på samma tid oavsett om jag är hemma eller inte. Hon har lärt sig och det fungerar bra med den.



Sedan får hon lite blötmat emellan men hon är inte någon storätare direkt. Våra tidigare katter har varit tokiga i allt färskt kött både fågel, gris, nöt och fisk men Sofia verkar inte ha fått detta tidigare så hon är ovan vid det men med tiden kommer hon säkert att gilla det med.

Sofia är en riktig buskatt som gillar sin "lasermaskin" och kan inte sluta att jaga röda prickar. Hon är mycket snäll, det enda förutom fönster-klättringen är att hon gillar att jaga fötter under täcket om man ligger och drar sig på mornarna.



Vi har inte haft så många besök sedan Sofia kom men det har inte varit några problem när det kommit nya personer.

Enda gången hon jamat förtvivlat var när jag försökte gå ut med henne så att hon skulle få lite mer intryck och motion men det får vänta till våren då hon säkert känner sig ännu tryggare.

Redan från första början har hon varit en öppen och sällskapligt katt men samtidigt har hon en hel del integritet.

Så tack alla ni som tagit hand om Sofia på Fiahemmet, hon är en riktig skatt!



Åsa och Sofia Linköping 2013-03-16