

Hej alla snälla människor o härliga kattkompisar på Fiahemmet!

En varm hälsning från mig, Popcorn, nu när det har gått en dryg månad sedan jag lämnade er alla. Slutligen fick ni ju in mig i transportburen så att mina förväntansfulla nya föräldrar kunde få med mig i bilen.

Att sedan komma till mitt nya hem på Vikbolandet var en omskakande upplevelse. Inga andra katter utan stora ytor som jag själv får utforska o vara på. Härliga mattor överallt som jag kan begrava klorna i. Fönster åt alla väderstreck där jag kan sitta o titta ut på fåglar som flyger, träd som rör sig i blåsten o vissna löv som far runt. Ett par andra katter har jag också sett därute, Yoda o Mickel. Än så länge har jag inte vågat mig ut för att hälsa på dem o spana in mitt revir.

Matte o husse har nog planer på det men tar det försiktigt. De försökte sätta på mig ett halsband, det slet jag av mig på två röda sekunder, så de kunde inte koppla mig o ta en promenad runt huset som de hade tänkt. Med andra ord så är jag fortfarande en inne katt. Vi katter är kloka så det finns ingen anledning att gå ut i snö, styv kuling o minusgrader när man har en välordnad kattlåda, god mat, bra vatten o dessutom kan ha det skönt framför brasan. Till våren så kanske jag ändrar uppfattning, det finns mycket därute som lockar men som kanske också skrämmer, vi får se.

Jag leker också lite med matte o husse. De gillar framför allt en liten vit tygmus, ridspön, lite snören o en laserpekare. Mest gillar de när jag hoppar upp i deras sängar på natten o väcker dem, vad gör man inte för att hålla mänskligheten igång. En o annan tidig julfluga underhåller mig mycket, ibland får jag tag på dem o käkar upp dem. Gott, gott!!

Jag har slut på fodret från er så nu går jag på Eukanuba med lite tillskott av Sheba o husets egen mat när jag har varit extra snäll. Jag är inte så skygg längre utan låter mig klappas o lyftas upp på axeln. Däremot vill jag vara ifred när jag sover så då kryper jag helst in under överkastet på någon av husets sängar. Speciellt mycket tycker jag om att sova på dagen, gärna mellan ett och sex. Kanske är det Feliwayen som gör mig lite trött. Den är nog snart slut o den var så dyr så att det blir nog inte mer av den varan. Om det är något som jag inte gillar här så är det den högljudda, skrämmande o farliga Snabeldraken, dvs dammsugaren. Nu står den tyst vid trappan så att jag kan nosa på den, jag kanske vänjer mig.

Det artar sig bra som ni hör. På er hemsida ser jag att Pärlan o Cornelius är kvar, hoppas att de snart får ett lika bra hem som jag. Hälsa alla katter o människor från mig. Tack för att ni tog så bra hand om mig.

Varma klös från Popcorn. Minatrogna slavar, dvs matte o husse hälsar också.

PS öppna bifogade bilder så får ni ser hur jag har det.

