

Hej Fiahemmet!

Mitt namn är fortfarande Ozzy, för jag tror nog att jag är en liten rockstjärna. Har blivit bortskämd och tycker om att göra som jag vill. Måste jag göra på något annat sätt blir jag lite grinig. När jag kom hit var ju allt nytt och intressant. Men jag gömde mig i badrummet. Under ett badrumsskåp och där låg jag ett bra tag. Men sen kom jag fram och luktade på allt som fanns. Matte hade köpt ett kattsand som jag inte alls ville använda. Så hon fick en liten present på sitt täcke. Men efter det har jag varit en duktig kille och gått på lådan varenda gång.

När jag kom hit åt jag nästan vad som helst. Men nu har jag fått smak av det goda i livet och nöjer mig inte med vad som helst. Matte var iväg på semester och när hon kom hem hade min kattvakt skämt bort mig så mycket att jag hade blivit lite tjock. Så nu håller matte på att försöka få bort min mage. Men jag mår bra och är en glad katt.

Jag tycker om att sova! När matte sitter vid datorn så vill jag gärna ligga i knät. Men där är ju datorn så oftast ligger jag och sover bredvid. Ibland ligger jag på mattes rygg när hon ska sova. Och skulle hon röra sig för mycket har jag en plats i bokhyllan vid sängen som jag brukar ligga på. Jag tycker om närhet med andra ord. Men ibland blir det för mycket, och då ligger jag hellre i mitt klösträd som jag fått.

Det är lite läskigt med småbarn. Dom kan bli lite för mycket men då lägger jag mig under soffan. Där brukar jag få vara själv. Men annars går det bra med nytt folk. Det är riktigt roligt. Jag brukar få gå ut med sele i lina. Men det tycker jag inte om. Det är så fruktansvärt att få på sig selen. Men matte har sagt att jag ska få gå ut själv till våren. Så än så länge får jag stå ut med selen.

Skickar med några bilder också

KRAM OZZY



Första dagen.



Skönt med vila.



Hittade något kul under mattan.



Tycker inte om det här riktigt, så jag går inte så långt.





Har fått ett eget hörn i soffan också. Där är det gött att mysa.