

Hejsan!

Det har nu gått 27 dagar sen jag hämtade lilla Maxima! Hon är helt underbar, lekfull, busig, nyfiken, social, gosig och kelig! Vi fann varann direkt och första dygnet fick hon vara bara med mig i mitt sovrum så att hon fick bekanta sig ordentligt och känna trygghet med sin "nya mamma" och min dotter som är 11 år, innan hon skulle få träffa mina andra katter Oskar 7,5 år och Fia 5 år. De är alla innekatter. Det gick jättebra. De var både nyfikna och avvaktande på samma gång. Kom de för nära varann fräste de och morrade lite. Men det pågick bara i 3 dagar, sen hälsade de på varann och från dag 4 har de accepterat varann och leker för fullt, kurragömma, jagar varann, kelar och sover ibland ihop. Jag och min dotter är såååå lyckliga över vår nya familjemedlem, vår lilla baby Maxima och vi känner att hon trivs och är lycklig i sitt nya hem.

Hon älskar att bli buren i famnen, slappnar av, somnar direkt och älskar att ligga i knät och mysa. När Oskar eller Fia ligger i knät så ligger hon bredvid. Hon följer mig var jag än går, har koll på var jag är och jag bara njuter av det. Ibland klättrar hon upp för benet på mig för att nå famnen haha, det har jag aldrig varit med om förut. Hon äter bra, inga problem att klippa klorna och kommer fram direkt och hälsar på gäster. Den 26 oktober fick hon sin andra vaccination i Kneippen. Hon har tappat 5 mjölktänder så hon tuggar gärna på mina fingrar när det kliar och det får hon gärna göra. Vi har tagit massor av bilder på henne och hennes kompisar Oskar och Fia som jag bifogar.

Hälsningar

Annica, Fanny och Maxima



