

Hej!

Jag köpte Kriss och Gunsan. Just nu bor vi på "landet" så de är ute varje dag. Jag är lärare så jag har några dagar kvar på jobbet men min mor bor i stugan bredvid så hon håller kollen på dem. Vi har gjort en "stege" så de kan gå in på mammans altan om de vill ha sällskap med henne under den tid som jag är på jobbet. De har inte riktigt kommit underfund med hur de ska göra än.

Första dagen vi var där var det mycket som var farligt men samtidigt spännande. Blåsten är "jobbig." Nyfikenheten tog oftast överhanden. Nu är de ganska kaxiga men det finns fortfarande mycket som är lite farligt. Stugan ligger precis vid sjön. Kriss går på stenarna i vattenbrynet för att dricka vatten och för att smyga på sjöfåglarna. Fåglarna gäcker henne men hon tycks trivas där. Gunsan är mer för att vara på land - hon fångar ödlor - hon är så stolt när hon visar upp dem. Hon har också fångat en skogsmus och även tyvärr en fågelunge. Den klarade sig tack och lov.

Dörren står öppen så de kan springa in om något "farligt" händer. Det är oftast Gunsan som kommer in med fart. Hon var ju mer "tillbakadragen" och rädd redan när jag hämtade henne hos er. De kommer in, lite då och då, kanske för att kolla att jag är hemma - de hälsar och så springer de ut igen.

Båda sköter sig utmärkt med att gå på lådan. Igår såg jag att Gunsan bestämde sig för att det gick bra att kissa ute. Jag har inte bytt deras namn. De passar bra tycker jag. De kommer när jag visslar på dem - dvs om de har "tid" och lust.

Allt är superbra

Mvh Kerstin