

Hej

Jag hämtade för några månader hem katten Charlie från Fiahemmet. Jag drog mig till honom för att han var så oerhört kelsjuk och lekfull katt. Resan hem var förståeligt inte uppskattad och det tog några veckor innan han kände sig säker i sitt nya hem. Det har varit några incidenter med lådan i början men efter det har han alltid gått på den.

Ganska snart efter jag hade honom märkte jag att namnet Charlie inte riktigt funkade. Jag har dock inte så mycket som döpt om honom som gett honom ett till namn som jag använder som tilltal. I tradition med hur min familj döper våra djur har han två namn och efternamn. Därför heter han nu Charlie Stig Claesson. Mina bröder och vänner var inte sena med att börja kalla honom The Stig efter det. Dessutom har han kallats vampyrkatten då hans hörntänder är väldigt synliga. Kärt barn har många namn heter det ju.

Han älskar att leka och den stora favoriten är leksaksmöss. Den första jag köpte till honom slet han sönder på en vecka och jag fick införskaffa fler. Dessutom är laserpekare väldigt roliga även om det inte är fördelaktigt att jaga den här då han slirar på parkettgolvet. Mindre kul är det när han gjort ett kängurusnitt på mig när jag sov i jakt på en harkrank. Han har en liten klösbräda men jag ska snart införskaffa en större så han har lite att klättra på. Han har också visat sig vara en riktig knäkatt.

Väldigt glad att jag hämtade hem honom. Har börjat fundera på fler sätt att göra lägenheten kattvänlig. Har många tomma väggar som man kanske kan göra klättrervänliga...