

# Hej Fiahemmet!

På juldagen 2011 bestämde vi oss för att åka till Fiahemmet och bara titta på katterna. Nästan direkt kom det en stor katt - vi skulle nästan kunna kalla honom tjock - fram till oss och var mycket kelig. Vi hade egentligen inte tänkt köpa någon katt just den här dagen, men den här killen var speciell. Det förstod vi om inte innan när vår treåriga dotter sprang fram till honom och han la sig på rygg framför henne för att bli klappad.



Han hette Bull när vi hämtade honom, han har en jättefin stamtavla och är en Brittisk korthår. Men hos oss heter han kort och gott Sture. Han är helt otroligt underbar och vi säger gång på gång att vi haft tur som hittat varandra, vi och Sture. Det bästa han vet är mat så han går på ständigt diet. Han älskar dottern i huset och leker med henne så ofta han kan.

Sture är en personlighet som inte tycker om stängda dörrar, inte heller tycker han om när det är helt mörkt på natten så vi lämnar alltid en lampa tänd åt honom. Han vill också ha mat varje gång någon går in i köket, och skäms inte för att lura till sig mat genom att se hungrig ut. Sture är mycket lättlärd och vi försöker lära honom olika tricks vilket är ganska lätt då han är lättmutad med en godisbit :-). När vi kommer hem från jobbet kommer han alltid springandes och möter oss, som om vi alltid känt varann!

Han ligger nästan alltid på rygg. När han leker, busar, sover eller blir kliad. Det ser fantastiskt roligt ut och vi roar oss med att ta kort på honom och lägger ut det på hans egna personliga Facebook-sida. Han har många vänner där nu, som beundrar honom för den vackra katt han är. Vill man bli vän med Sture på Fejjan så söker man rätt på Sture Lebowski.

Sture är en mycket kär familjemedlem och vi är tacksamma för honom varje dag!

*Moh, Sture, Pernilla, Joe & Maya*

